



Sportklas

Echt iets voor jou!

Wat is sportklas?

In de sportklas krijg je ± twee uur in de week, op vrijdagmiddag, extra sport. In het rooster wordt hiermee rekening gehouden.

Wat ga je doen?

Naast de normale gymlessen doe je in deze klas veel verschillende sporten: onderwaterhockey, dansen, skiën, snowboarden, voetbal, hockey, basketbal, volleybal, klimmen, fitness en nog veel meer sporten en activiteiten.

Ook ga je veel sporten uitproberen die je juist niet in de gymles tegenkomt. Denk aan paardrijden, watersporten of in de winter ook schaatsen.

Waar ga je heen? En Hoe?

Met de sportklas ben je niet alleen in de gymzaal, maar ga je er ook op uit. We maken gebruik van de accommodaties van verschillende sportverenigingen en werken samen om kennis en specialisme onderling uit te wisselen.

LET OP: de leerling moet zelf overal naar toe fietsen! Dit wordt ook geoefend.

Wat zijn de kosten?

We vragen wel een eigen bijdrage hiervoor van € 120,-.

KIES voor de sportklas!

Kortom: kies je voor de sportklas, dan zit je zeker niet stil. Uitdagerend en avontuurlijk sporten, dat is wat wij doen!